

Dagdromen

Mijn zicht wordt een hemel zo blauw gras zo groen en de zon zo fel
Mijn gehoor wordt stromend water en het fluiten van de vogels
Mijn geur wordt rozen, aardbeien en vers gemaaid gras
Mijn gevoel wordt net zoals duizenden veertjes zo zacht
Mijn smaak wordt zo zoet als karamel, bijna zo zoet als jij
Mijn gedachten alleen maar bij jou

Mijn gehoor wordt verstoord
Mijn naam wordt geroepen, 2 of 3 keer
Plots schrik ik wakker

Mijn zicht wordt het bord zo groen,
de leraar zo kwaad en mijn blad zo leeg
Mijn gehoor wordt de stem van de leraar en het krijtje
op het bord
Mijn geur wordt mijn boeken,
geslepen potloden en de deo van mijn buur
Mijn gevoel wordt mijn vulpen op het ruwe papier
Mijn smaak wordt overbodig, mijn kauwgom verboden
Maar mijn gedachten nog steeds bij jou