

BOEKENTIP

VAN SUS GEERAERTS

-‘Op Onnozele-Kinderdag kan alles, alles Ostheim. Zoek een vrouw uit. Duik met haar in het hooi of desnoods in één van je stallingen.’ Hij zag mijn schrik. ‘Het is maar één keer in het jaar onnozele-Kinderdag, Ostheim. Dan knijpt God een oogje dicht voor alles wat hier beneden gebeurt.’

-Een man met een groene sjaal voor zijn gezicht klimt hijgend de laatste rotsige heuvel op. De ijskoude wind bijt in zijn neus en hij ademt moeizaam. Dan staat hij eindelijk waar hij wilde staan. Hij ziet het pad dat naar beneden leidt. Straks kan hij dezelfde weg terug nemen. Als hij dat wil ...



Pinkstermaandag 1828. Op een plein in Neurenberg staat een zonderlinge knaap. De 16-jarige vondeling kan amper lopen of praten. Hij kan wel zijn naam schrijven : Kasper Hauser. Kasper Hauser beweert dat hij vele jaren opgesloten zat, ver van de wereld. Wie is deze mysterieuze knaap? Wie hield hem gevangen? En waarom? En dan is er nog Manfred Ostheim, een man met een hazenlip. Zijn leven wordt op een wonderbaarlijke manier met dat van Kasper verbonden ...

