

# BOEKENTIP

Seppe Van Wassenbergh

Kort na de tiende huwelijksverjaardag van zijn ouders was het allemaal begonnen. Dions moeder was erachter gekomen dat haar man vreemdging met Shana, een tijdelijke secretaresse in de fabriek waar hij werkte. Hoewel zijn ouders hun geruzie zoveel mogelijk voor hem verborgen hielden, had Dion heel goed aangevoeld dat het misliep. Alleen snapte hij niet waarom alles boven zijn hoofd werd bedisseld. Op geen enkele keer was er naar zijn mening gevraagd, alsof hij opeens geen deel meer uitmaakte van het gezin.



Het zit Dion Aerts niet mee. Zijn ouders zijn gescheiden en op zijn nieuwe school wordt hij gepest door Marco. Wanneer Marco het horloge van Dions overleden opa stukmaakt, gaat Dion door het lint en takelt Marco flink toe. De directeur nodigt de ouders van beide jongens uit voor een gesprek. Tussen Marco's vader, die weduenaar is, en Dions moeder klikt het vrijwel meteen. Ze worden verliefd en de afspraken volgen elkaar op. Voor aartsvijanden Dion en Marco zou het een ramp zijn wanneer hun ouders met elkaar zouden trouwen. Dan worden ze broers en dat willen ze met alle mogelijke middelen verhinderen. De jongens sluiten een overeenkomst waarbij ze zullen samenwerken om de relatie tussen hun ouders stuk te maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan...

