

# BOEKENTIP VAN Rik Van Aken

Op handen en knieën, als hun gelijke, zit het kind tussen de honden. De kop in de nek en haren die met hier en daar een kale plek en in klitten tot op de schouders hangen. Jongen of meisje? Dat is onmogelijk te zeggen. Als Dehlia zich nog dichter waagt, versterkt het gegrom dat uit hun kelen komt zich tot een regelrechte doodsbedreiging.



**Als Dehlia Luna ontmoet, is het meisje totaal verwilderd. Luna leeft al enkele jaren alleen met de zwerfhonden Touro en Mucha in het bos. Ver weg van alle mensen, ver weg van het verleden. Dehlia voelt medelijden en een grote drang om het meisje te helpen. Maar zullen haar liefde en geduld groot genoeg zijn om Luna's hart opnieuw te openen? Want wat is er gebeurd met het kleine meisje?**



**Broederschool**

Stekene  Stekene

