

BOEKENTIP VAN:



Janos Erdtmann

“GONE Verlaten” is een bijzonder spannend boek waarin het om overleven draait. Het overleven in een stad, zonder volwassenen...

Plotsklaps zijn alle leerkrachten uit de school verdwenen. Eerst denkt Sam, (het hoofdpersonage van het verhaal) dat hij niet goed bij zin is. Maar ook de anderen doen raar. Later blijkt dat iedereen die ouder dan 15 is spoorloos verdwijnt. Maar dat is heus niet alles. Dieren bijvoorbeeld beginnen ook te veranderen....



Broederschool

Stekene



Stekene



Achterflaptekst:

GONE
Verlaten

Tijdens een doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar ineens... WEG! Al gauw blijkt dat iedereen die ouder is dan 15 jaar op hetzelfde moment verdwenen is. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor er geen contact meer mogelijk is met de buitenwereld. Er breekt een enorme chaos uit. Net buiten de stad neemt Caine de leiding over het internaat en daarna ook over het stadje. Eerst weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wil, besluit hij tenslotte toch dat hij de kwaadaardige Caine tegenstand bieden. Maar intussen komt de dag dat hij zelf 15 jaar zal worden steeds dichters...

De hemel begon paelgrijs te worden: er was nog te weinig licht om alles goed te kunnen zien, maar Edilio vond wel een gat in het hout dat hem een schemerig uitkijkje op de voortuin bood. ‘Het zijn er wel een stuk of honderd’, deelde hij mee. Lana, die bezig was haar kleren met naald en draad te repareren, stond op en keek zelf. ‘Dat is meer dan een roedel,’ zei ze. ‘Hoe weet je dat?’ vroeg Astrid gapend. ‘Ik weet ondertussen wel het een en ander over coyotes,’ zei Lana. ‘Als we er zoveel zien, betekent dat dat er minstens twee keer zoveel zijn. Er zijn ongetwijfeld nog een stel aan het jagen.’ Ze ging weer zitten en pakte haar naaiwerk. ‘Ze wachten op iets.’ ‘Op wat dan?’ ‘Ik heb roedelleider niet gezien. Misschien is hij weggegaan. Misschien wachten zij tot hij terugkomt.’ ‘Maar op een gegeven moment houden ze het toch wel voor gezien?’ ‘Gewone coyotes wel. Maar dit zijn geen gewone coyotes’

...